

Pastoor Patrick Lipsch



Pastoor Patrik Lipsch heeft ingestemd met de benoeming als pastoor van de federatie Tabor. Dit betekent dat Pastoor Lipsch en Kapelaan Rajan vanaf 1 februari werkzaam zijn in zowel de parochiefederatie Tabor als de federatie Kana. Het pastoraal team zal na de zomervakantie van 2024 worden uitgebreid met een diaken. Tot aan de formele benoeming tot pastoor heeft Lipsch vanaf 1 februari 2024 het administratorschap overgenomen van deken Miltenburg fso en op een later moment zal hij officieel tot pastoor worden benoemd. Kapelaan Rajan is wel vanaf 1 februari direct tot kapelaan benoemd

Even voorstellen

Patrick Lipsch is in 1977 geboren in Heerlen en daar ook verder opgegroeid. Hij volgde een HBO-opleiding tot informatie-manager en is gaan werken in het Atrium-ziekenhuis in Heerlen. Eerst later ging hij studeren aan de priesteropleiding op Rolduc.

In mei 2010 is hij tot priester gewijd in de kathedraal van Roermond en vervolgens als kapelaan gaan werken in Stein en daarna in Maastricht.

Vanaf 1 juni 2017 was hij kapelaan in de parochies van federatie Kana en vanaf 1 november 2021 daar benoemd tot pastoor. Vanaf 1 februari 2024 zijn de parochies van de federatie Tabor als werkgebied daar aan toegevoegd.