

Pastoor Marcus Vankan

Geboren te Geleen	17 juli 1974
Priester gewijd te Roermond	25 mei 2002 door Bisschop Frans Wiertz
Kapelaan te Roermond	2002 t/m aug. 2006
Kapelaan te Hoensbroek	1 sept. 2006 t/m 30 nov. 2012
Pastoor te Leveroy - cluster Tabor	1 dec. 2012 t/m 30 juni 2023
Pastor te Weert	1 juli 2023

Studeerde filosofie en theologie op het Groot Seminarie te Rolduc – Kerkrade.

Kapelaan te Roermond in de parochie van de Sint Christoffelkathedraal, de Heilige Geestkerk en de parochie van de Heilige Michaël in Herten.

Benoemd als pastoor van de 5 parochies van het cluster Tabor:

Parochie H. Johannes de Doper te Baexem – parochie St. Severinus te Grathem – parochie H. Nicolaas te Heythuysen – parochie H. Lidwina te Kelpen-Oler – parochie H. Barbara Leveroy. Installatie op zondag 9 december 2012.

Oprichter van de voedselbank DiaNico.

Groot bewonderaar van Sinterklaas.

Zijn verzameling boeken, beelden en afbeeldingen waar de Goedheiligman opstaat van over de gehele wereld zijn schier ontelbaar

Vankan is de schrijver van het boek "Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost en West".

De onthulling van een nieuw altaar retabel ter ere van de Heilige Nicolaas in de kerk in Heythuysen op 8 november 2020 is een bijna logisch gevolg van zijn adoratie.



Op 13 mei 2022 zegende Vankan de geheel gerestaureerde St. Servaaskapel in. Deze kapel werd rond 1880 in Leveroy gebouwd op het erf van een boerderij die later bekend stond als Houbenhof.

Pastoor Vankan was aalmoezenier van de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel. Op 16 september 2017 ontving hij het ereteken voor zijn niet aflatende betrokkenheid bij deze vereniging van veteranen.

Op 5 mei 2022 onthulde hij het oorlogsmonument dat voor de kerk in Leveroy is geplaatst.

Vanwege gezondheidsklachten is hij per 1 juli 2023 gestopt met het pastorale werk in de vijf parochies van cluster Tabor. Marcus Vankan is vervolgens als geestelijk verzorger gaan werken bij Zorgorganisatie Het Land van Horne in Weert.