

Pastoor Petrus, Johannes de Fauwe

Pastoor te Leveroy van 1921 – 1937

Geboren te Weert	1874 - 21 januari
Priester gewijd te Roermond	1898 - 26 maart
Kapelaan benoemd te Herkenbosch	1898 - september
Kapelaan benoemd te Helden	1902 - april
Rector te Meterik	1904 - oktober
Rector te Tungelroy	1909 - juli
Pastoor te Leveroy	1921 - 19 september



Overleden te Nederweert – 24 november 1937

Begraven te Leveroy – grafsteen is nog aanwezig 01-03-2021

Gegevens Heemkunde Leveroy

24-11-1937

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per auto terug uit Weert, waar zij hadden deelgenomen aan een studiedag van de Jonge Boeren. Bij de brug over het kanaal te Nederweert geraakte de auto te water. Van de vier inzittenden wist alleen de heer Derks zich te redden. De drie overigen kwamen om in het kanaal. Groot was de verslagenheid in Leveroy. Hoe zeer Pastoor de Fauwe door zijnen parochianen bemind was blijkt uit onderstaand artikel in de Nieuwe Koerier dat wij hier laten volgen.

Leveroy

Ter dankbare herinnering

Nu onze goede, edele Herder van ons is heengegaan, werpen wij onwillekeurig een blik op de voorafgaande, voorbije zestien jaren, gedurende welke Pastoor de Fauwe onvermoeid en met opgewekten ijver en blijmoedigheid in onze parochie arbeidde. Veel goeds en moois is onder zijn pastoraat tot stand gekomen en tot velen zal nu wellicht pas goed doordringen wat Pastoor de Fauwe voor onze parochie heeft beteekend. Reeds vrij spoedig na zijn ambtsaanvaarding alhier werd een aanvang gemaakt met den bouw van een nieuw Godshuis, dat met Paschen 1924 in gebruik kon worden genomen en door wijlen Z.H. Exc. Mgr. L. Schrijnen op 21 Juli 1925 werd geconsacreerd.

Voor zijn kerk was Pastoor de Fauwe niets te veel en zoo deed hij al wat hij kon, om de kerk niet alleen van binnen te verfraaien en er een waardige Godswoning van te maken, maar hij zorgde tevens ook voor een mooie, passende omgeving, die veel bijdraagt tot de prachtige ligging van dit huis des gebeds en de bouwtrant reeds van buiten goed doet uitkomen.

In 1934 werd onze kerk verfraaid met zeer mooie muurschilderingen, waarbij vooral die op het hoogkoor en op den triomfboog de aandacht van iederen bezoeker trekken: het zijn o.a. een voorstelling van het Lam Gods, de goede Herder, eenige Eucharistische symbolen, benevens enkele Engelenfiguren. Bij de doopvont werd een voorstelling van den Doop van Christus in de Jordaan aangebracht. Nieuwe kruiswegstaties voor het nieuwe kerkgebouw werden vervaardigd door den Roermondschen kunstschilder L. Capiou waarvan de laatsten in het voorjaar van 1937 werden geplaatst. Een verwarming zorgt er voor, dat in het koude jaargetijde vooral de ouderen niet tegen het kerkbezoek opzien.

Ook de Gregoriaansche zang had steeds de bijzondere belangstelling van wijlen Pastoor de Fauwe. Zoo werd b.v. in 1924 ons R.K. Kerkkoor gereorganiseerd en werd tevens een

knapenkor opgericht, dat veel jaren heeft bijgedragen tot de opluistering van de liturgische plechtigheden.

Uit het bovenstaande blijkt wel overduidelijk, hoe onze goede Herder steeds bezielde was met een grooten ijver voor de schoonheid van zijn hem zoo dierbaar Godshuis; de voorschriften der liturgie waren daarbij voor hem hoogste wet. Wij wijzen er b.v. in dit verband nog eens op, dat het zangkor bij het priesterkor werd gebouwd. Bij kerkelijke hoogtijdagen en andere feestelijke gelegenheden liet Pastoor de Fauwe de kerk steeds met groen en bloemen versieren.

De geachte overledene zorgde er in 1926 voor, dat voor de kerk een nieuwe Kerststal met bijbehorende beelden werd aangeschaft, waardoor bij ieder Kerstfeest opnieuw een innige Kerststemming in onze kerk werd geschapen. Ook de verlichting met Kerstmis had steeds zijn bijzondere zorg. De Openbare Lagere School voor jongens en meisjes werd op initiatief van Pastoor de Fauwe in 1930 omgezet in een Bijzondere R.K. school. Het verenigingsleven mocht zich in een blijvende belangstelling van den overledene verheugen en zijn stuwende werkkraft en bezielende leiding zijn het geweest, die het verenigingsleven in ons dorp in goede banen hebben geleid.

Herinneren we slechts aan de oprichting van de fanfare "Concordia" in Januari 1929, aan het totstandkomen van de Jonge Boeren-organisatie in November 1927 en van den Boerinnenbond in 1932. Nog werd in 1935 de Jonge Wacht opgericht en ook dit jeugdwerk had zijn volle sympathie. Het goede toneel droeg Pastoor de Fauwe ook een goed hart toe. Dit is vooral gebleken toen de dames toneelvereniging in 1935 een nieuwe periode op toneelgebied inluidde en het is opnieuw gebleken toen de Jonge Boeren op j.l. Zondag 21 November voor het eerst voor het voetlicht traden en hij aan het einde sprak van de "verborgen talenten", die nu voor den dag waren gekomen.

Tal van functies bekleedde de betreude doode tijdens zijn leven in het verenigingsleven en zijn adviezen werden steeds op hoogen prijs gesteld. Moge de goede geest door Pasoor de Fauwe in de onderlinge verhouding der verenigingen van ons dorp geschapen steeds bewaard blijven. Ongetwijfeld legt de mooie in 1934 gebouwde "St. Barbarazaal" van deze goede verstandhouding een treffende getuigenis af. De bouw van dit parochiehuis zette de kroon op het werk van Pastoor de Fauwe.

