

Pastoor Henricus, Hubertus, Antonius Schippers

Pastoor te Leveroy van 1945 – 1953

Geboren te Thorn	30 juni 1901
Priester gewijd te Roermond	20 maart 1926
Kapelaan te Baexem	1926-1934
Pastoor te Altweerterheide	1934-1945
Pastoor te Leveroy	1945-1953
Pastoor te Roggel	1954-1968

25 jarig priesterfeest te Leveroy 1951

Emeritaat te Ittervoort

Overleden te Ittervoort – 6 juli 1985

Begraven te Thorn – algemene begraafplaats 10 juli 1985

Zondag 21 Oct. 1945 had de Pl. Installatie plaats van Pastoor Schippers.

De aankomst was om half 3 aan de brug in Kelpen, alwaar Pastoor Schippers vergezeld van den Hoogerwaard Heer Deken Souren per auto arriveerde. Hier werd Hem het eerste welkom toegeroepen en den Herdersstaf aangeboden. Alle schoolkinderen, vereenigingen, Fanfare Concordia, kerkbestuur enz. waren hier present. De groote stoet trok hierna over den langen en overal versierden weg naar de kom van Leveroij.

Nabij de noodkerk, alwaar het Gemeentebestuur zich bij den stoet voegde, werd den nieuwen herder door den oudsten kerkmeester een welkom toegeroepen en den sleutel der kerk aangeboden. Na afloop der installatieplechtigheid in de noodkerk, trok men in processie naar de ruïnes der oude kerk alwaar tot besluit een plechtig lof werd opgedragen door Pastoor Schippers. Vanaf den preekstoel bracht den nieuwen Herder dank aan allen, die dezen dag voor hem tot een onvergetelijken hadden gemaakt. Een Te Deum besloot deze plechtigheid.



Het was een pastoor die de samenwerking tussen de mensen onderling en de verschillende vereniging o.a. fanfare en schutterij, heeft bevorderd, er was destijds namelijk nogal wat tweestrijd in het dorp. Door zijn toedoen gingen de mensen anders met elkaar om. Voor zover een parochiaan zich kon herinneren heeft de pastoor nergens moeilijkheden ondervonden. Hij stond altijd klaar voor de verenigingen. Als bouwpastoor voor de kerk na de oorlog wist hij steeds mensen te benaderen en hun van de noodzaak te overtuigen om geld te geven voor de opbouw van de kerk. Hij was zeer bedreven in het onderhandelen met de architect hoe de kerk moest worden en het werd uiteindelijk een mooie resultaat, waar wij heden ten dage nog altijd trots op zijn.

Van de kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen maakte hij ware feestelijke gebeurtenissen, wat door de parochianen heel erg gewaardeerd werd.

Men betreurde zijn vertrek naar Roggel dan ook, maar er was ook begrip voor, dat hij naar een grotere parochie werd overgeplaatst. In die tijd vonden ieder jaar veel overplaatsingen door het Bisdome plaats in de herfst.