

Pastoor Loyens

Pastoor te Leveroy van 1729 - 1751

Pastoor Petrus Loyens zoon van de burgemeester van Weert, heeft op eigen kosten in 1729 een pastorie laten bouwen.

De woning lag ten oosten van de kerk en dus op Heythuysens' grondgebied.

Bouwpastoor Loyens woonde in het huis tot 1751.

